



Nieuwsbrief

Jaargang : 8
Nummer : 3
Datum : 01 - 7 - 2018

Redactieadres: I. Verkerk,
Tel.: 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangooderaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA

AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER		KOOR
Wo. 04 juli	Diaken M. de Haas		Samenzang
Zo. 08 juli	Pastor B. Stuifbergen		SOUND OF LIFE
Wo. 11 juli	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 15 juli	Idolette Verkerk		CANTORIJ
Wo. 18 juli	Parochiaan		Samenzang
Zo. 22 juli	Pastor J. van der Linden		CANTORIJ
Wo. 25 juli	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 29 juli	Pastor R. Hopman		Samenzang
Wo. 01 aug.	Parochiaan		Samenzang
Zo. 05 aug.	Pastor G. Tol		Samenzang
Wo. 08 aug.	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 12 aug.	Pastor B. Stuifbergen		Samenzang
Wo. 15 aug.	Idolette Verkerk	Maria Hemelvaart	Samenzang
Zo. 19 aug.	Pastor J. van der Linden		CANTORIJ
Wo. 22 aug.	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 26 aug.	Idolette Verkerk		CANTORIJ
Wo. 29 aug.	Parochiaan		Samenzang
Zo. 02 sept.	Pastor G. Tol		CANTORIJ
Wo. 05 sept.	Diaken M. de Haas		Samenzang
Zo. 09 sept.	Pastor B. Stuifbergen		CANTORIJ
Wo. 12 sept.	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 16 sept.	Idolette Verkerk		SOUND OF LIFE
Wo. 19 sept.	Parochiaan		Samenzang
Zo. 23 sept.	Pastor J. van der Linden		CANTORIJ
Wo. 26 sept.	Pastor Mathew		Samenzang
Zo. 30 sept.	Deken T. Cassee		CANTORIJ

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden. Iedere 2^{de} en 4^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering de andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

Agenda

Zondag	29 juli	13.30 uur	Klaverjassen	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)
Zondag	26 aug.	13.30 uur	Klaverjassen	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)
Maandag	03 sept.	14.00 uur	Bestuursvergadering		
Dinsdag	18 sept.	14.30 uur	Pastoraatsoverleg		
Woensdag	26 sept.	19.00 uur	Bijbeluitleg o.l.v. pastor v.d. Linden - Maaltijd vooraf		(Opgeven bij Fred)
Zondag	30 sept.	14.30 uur	Filmmiddag	Aansluitend een maaltijd	(Opgeven bij Fred)

COLLECTE VOOR DERDEN

De collecte van 24 juni die bestemd was voor de Stichting Liliane Fonds bedroeg € 159,55

Waarvoor onze hartelijke dank.



Column

Ook jaloers op column-schrijvers? Ze weten het altijd zo mooi te zeggen en hebben altijd wel goede ideeën. Vandaag voel ik me ook zo'n column-schrijver, maar mis helaas die geestige en fraaie ideeën. Ik wil het over zoveel dingen tegelijk hebben: over Maria Hemelvaart, over de ziel van een mens: hebben mensen een ziel of zijn we een ziel. Ook ben ik erg bezig te denken over wat er is na de dood.

Nou, kiezen maar. Eerst over de ziel. We leven in een lichaam met ogen, armen en benen, een buik en nog veel meer. We weten heel veel over het menselijk lichaam: hoe het werkt en hoe het pijn kan doen. Maar wat weten we over onze binnenkant; daar zit toch de kern van ons leven! Kunnen we dat ziel noemen? De ziel is in elk geval niet zomaar een lapje. De juf van onze eerste klas vertelde dat als er op dat lapje een spettertje zou komen dat dat dan een kleine zonde was! Een grote zonde? Dan is het lapje helemaal zwart!!! Kom je niet in de hemel! O God, ook dat nog.

Geen lapje dus, maar wat dan wél? Voor mij is de ziel de binnenkant van de mens, de kern zogezegd, met al zijn emoties en gevoelens, met de hoop en de vreugde, ook met de teleurstelling en het verdriet: dan kan een mens zichzelf heel zielig vinden of zielsgelukkig. Laten we het daar maar op houden.

Toch nog iets over Maria Hemelvaart. Geen goede naam, het moet zijn MARIA –Tenhemelopneming. Dan gedenken wij dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. In de Oosters Orthodoxe kerk wordt het feest de Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd. Icoon schilders beelden dit tafereel heel plastisch uit: rond het sterfbed van Maria zijn alle apostelen aanwezig, ze willen er allemaal bij zijn als Maria gaat sterven! Aan de boven zijde van de icoon is de Christus figuur geschilderd; deze draagt in zijn armen een klein mensje en dat is Maria, met ziel en lichaam opgenomen!!

Paus Pius de twaalfde heeft dit feest sterk op de kaart gezet door te verklaren dat het een dogma is dat we allemaal moeten geloven.

Voor de mensen in het algemeen zegt deze feestdag niet veel meer. Voor gelovige katholieken is Maria een echte Moeder, met al haar vreugde en verdriet, met al haar gevoelens die een moeder eigen zijn. Daarop staat ze ook zo dicht bij mensen. Als wij bidden vragen we aan deze moeder om bij haar Zoon voor ons te pleiten. Dóór Maria naar Jezus. En dan is het hoopvol te leven met de gedachte dat die moeder met ziel en lichaam daar is waar ook Jezus is heen gegaan met zijn Hemelvaart.

Al zullen wij gewone mensen niet met ziel en lichaam daar komen na ons sterven; het is toch al bemoedigend dat we met alles van onze ziel daar mogen zijn met hoop en vreugde, met verdriet en pijn. Dan zijn we zielsgelukkig.

Pastor Bertus Stuifbergen.

Vakantie

De Zee.

*Water, glinsterend in zonneschijn.
Met horizon en land als vloedlijn.
Geboren in de scheppende natuur.
Bepaald door, de maan, dag, en uur.*

*Wind spelend in mijn gezicht.
Brengt leven weer in evenwicht.
Kijk in verte... De blauwe lucht.
Hoor de golven, vertrouwde zucht*

*Stil genieten aan de waterkant.
De zee spattend "rust" het strand.
En golven breken bruisend uiteen.
Kijkend naar de altijd golvende zee.*

*Ren langs de zee mee met de wind.
Lachend als gelukkig mensenkind.
Zon, warmte, licht, en ruisende zee.
Draag dankbaarheid als zegen mee.*



Gerard de Reus

Bloemetje van de maand

Mei
De heer Gerard Groen

Juni
Mevrouw Toos Bakker

